

Hieronder een **fragment**
uit het boek

**“Het Signalenboek 4 -
Ontdek de onderliggende betekenis van gebeurtenissen,
verschijnselen, ziekten... als signalen op je levenspad”**

ISBN 978-90-75849-38-7

van

Christiane Beerlandt

U mag van deze tekst één exemplaar afdrukken voor persoonlijk gebruik.

*

**Er ketst een steentje of een scherp object
tegen/in de voorruit van je Auto/voertuig**

(...)

Je haalt dit signaal naar je toe om je duidelijk te maken dat een verandering in zicht is, gevraagd wordt, dat je er bijna bent : op het kruispunt waar jij jezelf in vraag mag stellen, *je manier van leven, en welke richting je nu definitief zal uitgaan.*

Je voelde je als hoog opgesloten in een watertoren, *het contact met de aarde verloren, alleen en hoog in jezelf*, hoog weg van alles en iedereen, alsof je ogen, je oren, je zintuigen, je hoofd, je spraak geen contact met de mensen meer zocht. *Alleen op je geesteseiland, in de kilte, weg van je warme aardse lichaam.*

1

Uit 'Het Signalenboek 4' © 2004 Christiane Beerlandt en Beerlandt Publications bvba

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekst uit deze website mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Kom tot besef ; het steentje breekt je wakker. Kom nu naar het warmwaardse oppervlak en kruip heel dicht tegen jezelf aan. Blijf niet hangend, zwevend, onbestemd in jezelf bengelen...

Vestig je degelijk, kordaat in je lichaam, als IK jezelf belevend, beseffend, besturend.

(...)